

Jaargang 26 – nummer 19
Vrijdag 25 oktober 2019

27 oktober 2019

9.30 uur ds. G. Timmer, Twijzelerheide
Organist: Joop de Jong
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Eredienst
Er is zondagsschool en -club

3 november 2019

9.30 uur ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar
Organist: Jan de Boer
1^e collecte: Diaconie KIA Najaarszending
2^e collecte: Eredienst
3^e collecte: Zendingsprojekt Kenia
In deze dienst zal Neeke van der Woude worden gedoopt

6 november 2019 Dankdag

19.30 uur dhr. W. Feddema, Driesum
Organist: Taco de Jong
Collecte: Voedselbank Dongeradeel

Pastoralia

Zr. M.V. Breman-Sneep is gelukkig weer een stuk mobieler en is minder afhankelijk van anderen. Zo kan ze onder andere zelf haar hond weer uitlaten. Ze is dankbaar dat ze weer meer zelfredzaam is, ook al is de reuma niet weg. We danken met haar God dat Hij haar telkens nabij is, en we bidden om kracht om de last die de reuma meebrengt te dragen.

Br. H. Walraven verblijft sinds enige weken in het Talma hûs in Feanwâlden. Hij wordt hier verpleegd, en zijn gezondheid gaat achteruit. We wensen hem, zijn vrouw, kinderen en andere betrokkenen sterkte en bidden om Gods nabijheid en moed om te dragen.

Br. J. Wieringa is aan huis geluisterd wegens een zogenaamde zweepslag aan zijn been. Hij heeft daar last van en kan praktisch niet warber zijn zoals hij dat anders graag is. We bidden voor herstel van zijn been, en dat hij opnieuw de gezondheid mag krijgen om weer buiten warber te mogen zijn.

Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (NBV, Psalm 131:2)

Belijden met mond en hart

Graag zou ik dit jaar met een belijdenisgroep starten. In een groep verdiepen we ons in de kernpunten van het christelijk geloof. En vragen we ons af kunnen we daar ja op zeggen? We gaan met elkaar in gesprek over hoe geloof voor ons van waarde is in deze tijd. Wil je je eens opnieuw verdiepen in geloof? Eindelijk komen tot een keuze over wat je verder doet met de geloofsopvoeding van je jeugd? Of hikte je er tot nog toe tegen aan? Dan is dit de gelegenheid bij uitstek. Deze uitnodiging geldt voor jong en oud.

Nieuwsgierig? Kom en zie! Schuif aan op 29 oktober om 20.00 uur. De eerste avond is verkennend. Heb je interesse, en kun je deze avond niet, of hik je nog ergens tegen aan? Schroom niet om mij te benaderen, bel, app of mail.

Wiebe Feddema

Geluidsopnames kerkdiensten

Zo nu en dan is er de vraag of de kerkdiensten achteraf te beluisteren zijn. Een paar gemeenteleden maken hier al gebruik van. Maar mogelijk zijn er onder u meer mensen die hier gebruik van willen maken. U kunt zich dan melden bij Bonnie Plantinga of één van de andere kosteren.

Huwelijksjubileum

31 oktober is het 45 jaar geleden dat de heer en mevrouw Koopmans-Huizinga, Staplandweg 2, 9146 CH Hantumeruitburen elkaar het ja-woord hebben gegeven. Hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum.



Bloemengroet

De afgelopen weken zijn de bloemen vanuit de kerkdienst bezorgd bij dhr. A. de Wilde en mevr. S. Brandsma-Rozendal, beide met een felicitatie voor hun verjaardag. Ter bemoediging gingen er bloemen naar dhr. R. van der Ploeg. Piet van der Woude mocht een boeket ontvangen als dank voor het vele jaren geven van catechisatie.

Inzameling voor de Voedselbank



Op woensdag 6 november 2019 is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Een mooi moment om een inzamelingsactie op touw te zetten voor de Voedselbank. Momenteel zijn steeds meer mensen genoodzaakt om hiervan gebruik te maken. We willen u vragen of u een bijdrage wilt leveren aan de Voedselbank. Dit kan met behulp van lang houdbare producten, die afgegeven kunnen worden in de hal van de kerk, voorafgaand aan de dienst.

Hier staat een boodschappenlijstje afgebeeld met artikelen waar u aan zou kunnen denken. Wilt u op een andere wijze uw steentje bijdragen, dan kunt u ook gebruik maken van de collecte die tijdens de dienst wordt gehouden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de Voedselbank, dan kunt u kijken op: <https://www.youtube.com/watch?v=bQIYqqt8EmY> en/of <https://www.voedselbankdongeradeel.nl>

De diaconie

Leerhuis

Verslag Pilgrimage 'In het spoor van Bonifatius en Titus'

Op dinsdagavond 8 oktober 2019 begon de eerste leerhuisavond met een historische rondleiding en verhalen door historicus Lammert de Hoop en meditatie door pastoraal werker Wiebe Feddema op de markt bij de Grote kerk en de Ijsfontein in Dokkum, de plek waar eeuwenlang pelgrims uit Europa Bonifatius vereerden in een grote kloosterkerk met het wonder van de bron op een toen nog onbekende Friese terp aan het wad, nu het plein met een kunstzinnige ijsfontein als 'bevroren bron'. Dokkum ontstond in de vroege middeleeuwen als bedevaartsplaats voor Bonifatius.



Na een bezinningstocht door de stad vervolgt het programma in de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan. Er werd verteld over de kapel als erfoegd van monnik en martelaar Titus Brandsma. In de kapel werd een filmimpresie getoond over pelgrimeren in Friesland en werd er genoten van een kop koffie of thee. Naar aanleiding van vragen werd er nog het een en ander besproken. De avond werd besloten met een bijzondere meditatieve afsluiting in de kapel door Wiebe Feddema, Als herinnering aan deze avond kreeg iedereen een kaart met een tekst van Pater Titus Brandsma: *Maak ons hart gelijkvormig aan Uw hart.*



Als commissie waren we teleurgesteld dat er zo weinig belangstelling was vanuit de 4H-Dorpen.

Het was een zeer inspirerende en boeiende avond, mede dankzij de inzet van Lammert de Hoop en Wiebe Feddema. Hartelijk dank hiervoor.

Vervolgprogramma leerhuisavonden seizoen 2019-2020:

Donderdag 7 november 2019
Ds. P. Beintema, Dokkum
Onderwerp: Tot Zijn gedachtenis
In gesprek rondom het Avondmaal

Donderdag 20 februari 2020
Ds. K. de Gier, Dokkum
Onderwerp: Religie en euthanasie
Actueel onderwerp van deze tijd

Donderdag 26 maart 2020
J.C. Denkers, Almere
Presentatie van het door hem geschreven boek: Verzoening
Herinneringen van vader Ds. Herman Denkers als dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog.
Verhalen van verzoening en verbinding. Ds. Denkers is predikant in Hantum geweest in de periode van 1967 – 1972.

Noteer al vast de komende data van de leerhuisavonden.



OpenDeur

Al jaren kent onze gemeente een trouwe OpenDeurgroep, die vier keer per jaar bij elkaar komt. De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 12 november vanaf 20.00 uur in het Open Huis. Deze avonden worden gekenmerkt door levendige discussies met zeer persoonlijke inbreng. Een van de onderwerpen die we 12 november op tafel leggen is de stelling van schrijver Rutger Bregman dat 'de meeste mensen deugen.' Eens of oneens. We zullen het beleven.

Dit nieuwe winterseizoen beginnen we met wisselend voorzitterschap, de aftrap is door Hilda Veeninga en Jacob de Hoop.

Inzameling oud papier

Van 6 tot 8 november staat de container weer op de hoek Hearewei/Smidstrjitte te Hantum.

Agenda

6 november GemeenteGroeiGroep

10 november Kerkdienst 9.30 uur

17 november Gezinsdienst 9.30 uur

*Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk
<http://hantum.protestantsekerk.net>*

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 8 november a.s. De kopij voor kunt u t/m vrijdag 1 november sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.